

PERSBERICHT

Amsterdam, oktober 2014

Hierbij ontvangt u ter bespreking:

Achter de dijken

Een kleine geschiedenis van het moderne Nederland

Veel Nederlanders zien het niet, maar hun land is helemaal niet zo gewoon. Buitenlanders zijn verbaasd over zaken die hier 'normaal' worden gevonden. Syp Wynia kijkt naar zijn land met het oog van zo'n buitenstaander. Hij observeert het gewone, maar toch verbazingwekkende Nederland.

In *Achter de dijken* zijn 28 van de beste essays gebundeld die Wynia voor *Elsevier* schreef. Samen vormen ze een compacte geschiedenis van het moderne Nederland. Over gelijkheid en de naijlende jaren zestig. Over immigratie, islamisering en de ideologie van het koningshuis. Over Wim Kok, Jan Peter Balkenende en Mark Rutte, maar ook over Herman Brood, Pim Fortuyn en Geert Wilders. En over de vaatwasser en de gloeilamp, want in dit land is niets zo gewoon als het lijkt.

Syp Wynia (1953) schrijft sinds 1997 in *Elsevier* over politiek en economie. In 2006 verscheen van zijn hand *Zoetzuur*, met columns over Nederland na Pim Fortuyn. In 2014 volgde *Vervlogen Visioenen*, waarin mythes over Europa worden ontzenuwd.

Het Parool over *Zoetzuur*:

'Syp Wynia verdient serieuze aandacht – ook van linkse politici'

Het boek telt 257 pagina's en kost €14,95. De uitgave kan worden besteld via www.elsevier.nl/boeken of (tijdens kantooruren) via telefoonnummer 0314-358350.



Noot voor de pers, niet voor publicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Ingrid Pronk, T: 020-5159944, E: ingrid.pronk@elsevier.nl